



Wij bewaren in een  
dankbaar en liefdevol hart

DE HEER

## Roger VERPOEST

weduwnaar van Mevrouw  
Rachelle DE PESSEMIER

geboren te Ronse op 28 november 1923  
en er godvruchtig overleden op 31 augustus  
1999, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Lieve vader, heden ben je zachtjes van ons  
heengegaan.

Je was de beste vader die we ons maar  
wensen konden, altijd opgewekt en blijgezind,  
oprecht en rechtvaardig, altijd klaar om ons  
een handje toe te steken en ons met raad en  
daad bij te staan.

Voor je kleinkinderen was je de beste  
parrain die er maar kon zijn.

Je was een echte levensgenieter, je nam de  
dagen zoals ze kwamen, altijd optimistisch,  
nooit was iets je te veel.

Je stond voor iedereen klaar, was het nu  
voor je eigen familie of je schoonfamilie en

buren, iedereen kon op je rekenen.

Je hebt je levenstaak altijd plichtsvol en met  
plezier vervuld. Door weer en wind, zomer en  
winter, liep je langs de straten om de mensen  
van stroom te voorzien, nadien om de open-  
bare verlichting te herstellen.

Maar eens per jaar kwam de verlofperiode er  
aan en was je niet meer thuis te houden. De  
caravan aan de auto gehecht en weg was  
vader met moeder, nadien met je kinderen,  
richting zuiden. Zelfs dit jaar heb je nog kunnen  
genieten van je laatste zuiderse reis.

De laatste jaren, toen je alleen verder moest  
in het leven, kon je je koffiekletsje met de  
buren niet meer missen. Elke week was je  
die namiddag "een paar huizen verder" of  
"rechtover" om er een gezellige namiddag van  
te maken.

Lieve vader, bedankt voor al wat je voor ons  
en je kleinkinderen hebt gedaan. Je was onze  
lieve papa en dat zal ook altijd zo blijven.

Josiane VERPOEST en kinderen,  
Philippe en Viviane RAEVENS-VERPOEST en  
zoon,

De families VERPOEST-GHEENENS en  
DE PESSEMIER-VAN DE WALLE,

**danken U voor uw gebed en medeleven.**



*Wat vader  
voor ons betekende  
vergeten wij nooit*